



Het mirakel van Vierves Inne Haine

Een klein dorp in de Ardennen geeft haar geheimen prijs.

*Ingrediënten:
natuur, België, dorpscultuur, geheimen, bedrog*



Uitgever: Oogachtend
Jaar: 2014
Aantal bladzijden: 144

Even buiten het dorpje Vierves-sur-Hayne wordt een hert dood gereden. Niet zomaar een hert: het is Gérard, het dier waaraan het dorp haar economie te danken heeft.

François, die het ongeluk veroorzaakte, en zijn vrouw Josiane, die het winkeltje met souvenirs beheert, zijn ontzet. "Hun" Gérard trekt immers vele toeristen per jaar. En hoe moet het nu met de geweeften? Om de inkomsten van het dorp te redden, verzint François een plan. Maar het ongeluk is gezien door de twee tieners Arnauld en Laurent, die zelf ook geen schoon geweten hebben...

Langzaam wordt aan de lezer de geschiedenis van het dorp Vierves onthuld, met zijn "hertenbed", waarvan wordt beweerd dat wie daar vrijt, door de heilige Antonius van kinderloosheid wordt

bevrijd. Dat is in elk geval wat de simpele Suzanne geloofde, die daar de jonge Gérard gevonden heeft en inderdaad een kindje kreeg.

Het dorp Vierves blijkt vol geheimen en intriges, die uiteindelijk tijdens de jaarlijkse Geweeften onthuld worden.

Vragen:

- Welke tijdslagen kent dit boek? Vanuit wiens perspectief worden die respectievelijk verteld?
- Niemand is echt onschuldig in dit verhaal. Of vind je dat daar uitzonderingen op zijn? Leg uit.

